

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Sam Bastiaens
Prinsenhof 46
9000 Gent

Redactie

Renée Mortier
Scherpzinnige Hinde

Januari 2018
Februari 2018
Maart 2018
April 2018



Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



Sagan voor de derde keer op rij wereldkampioen wielrennen, rellen in Catalonië en het ontslag van Bart De Pauw: het is maar een greep uit de actualiteit van de eerste maanden van het nieuwe scoutsjaar. Een nieuw scoutsjaar dat voor ons schitterend is begonnen met een pak nieuwe inschrijvingen en een fantastisch herfstkamp. We hebben in de eerste maanden kunnen genieten van heerlijk weer waardoor we alle activiteiten hebben kunnen uitvoeren zoals we gepland hadden. Ik dank dan ook graag alvast de leiding voor hun inzet van de eerste maanden en het fantastische kamp. Daarnaast uiteraard ook een welgemeende dank aan de Stam voor het heerlijke eten, Forel voor het vervoer van ons materiaal en uiteraard Hert en Lama voor de voorbereiding van het kamp!!

Terwijl ik dit hoekje schrijf zijn we in volle voorbereiding van de spaghettiavond. Deze avond is de leiding steeds druk in de weer om te trachten iedereen een heel aangename avond te bezorgen, een avond die essentieel is voor onze werking. Zo hebben we door deze avonden eindelijk kunnen investeren in een elektriciteitsverzwaring. Nu zal het licht hopelijk niet meer uitvallen tijdens de spaghettiavond. Daarnaast is het, het ideale moment om bepaalde personen eens in de bloemetjes te zetten voor hun jarenlange inzet voor de scouts en om de foto's van het herfstkamp te bekijken.

Een week na de spaghettiavond is er voor de leiding een weekend vol cursussen om zo nog beter de activiteiten te kunnen voorbereiden en te kunnen reageren op alle mogelijke situaties die zich kunnen voordoen. Dit jaar wordt er speciaal ingezet op het thema diversiteit, iets waar we met onze koepel FOS Open Scouting een voortrekkersrol uitdragen binnen het jeugdwerk, zowel in het binnenland als in het buitenland.

In december krijgen we uiteraard bezoek van Sinterklaas, waarna we alweer kunnen uitkijken naar de feestdagen. Tijdens de feestdagen kunnen jullie genieten van onze heerlijke wijnen. We zijn er dit jaar echt in geslaagd om heel goede wijnen te selecteren die voor een schappelijke prijs worden verkocht om op die manier onze eenheidskas te spijzen. Graag wil ik er jullie ook nog eens op attent maken dat voor de grootverkopers de service wordt voorzien dat de wijnbestelling thuis wordt geleverd, wij hopen dus zelf veel leveringen te mogen doen!

Het jaar 2018 brengt voor De Zwaluw alweer een aantal mooie nieuwe projecten en uitdagingen. Zo kijken we reeds uit naar de seniorfuif eind januari, het tweede leidersweekend en uiteraard naar het Paaskamp voor de eenheid en de buitenlandse reis van de seniors tijdens de eerste week van de paasvakantie.

Naast het buitenlands kamp voor de seniors is er ook dit jaar de mogelijkheid voor de jongverkeners-jonggidsen, de verkeners-gidsen en de seniors om op buitenlands kamp te gaan met andere scoutsgroepen. Dit jaar is er namelijk Intercamp in België: een internationaal kamp met scouten van ondermeer Nederland, Tsjechië, Duitsland, Polen en zelfs de Verenigde Staten. Meer info hieromtrent krijgen jullie ongetwijfeld van de takleiding.

Zo, ik meen uitverteld te zijn. Er rest me enkel nogmaals de leiding en stam te bedanken voor hun inzet, zonder hun wekelijkse en doordeweekse inzet zou het niet mogelijk zijn deze vereniging recht te houden!

Jullie zie ik graag zo snel mogelijk op één van onze activiteiten of voor of na een vergadering. Tot binnenkort en alvast een goed eindejaar en mooi begin van 2018 gewenst!!

Actieve Fret
Sam Bastiaens
Eenheidsleider
fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64

Planning

Wijnverkoop

Om een beetje extra geld in het laatje te krijgen, hebben we dit jaar opnieuw lekkere wijnen en cava voor jullie klaarliggen! We doen er deze keer zelfs nog een nieuwe soort bij: een lekkere rosé. Net zoals vorig jaar hebben we opnieuw twee soorten rode wijn in de aanbieding: de gekende Quinta do Encontro en als nieuwkomer een lekkere Cabernet Sauvignon met de naam Terranoble. We hanteren dit jaar opnieuw zeer democratische prijzen van 7 euro voor een nieuwe soort fles witte wijn, Juan de Juanes, of een fles rode Terranoble en 9 euro voor een fles Quinta de Encontro of een heerlijke fles van onze nieuwe cava Costino Brut. Ook de aanvulling van ons assortiment, de rosé Domaine Nicole is verkrijgbaar voor 7 euro. Wie zijn wijn en cava voor de feestdagen wil, bestelt best **vóór 19 november!** De levering gebeurt dan op de laatste vergadering, namelijk 16 december, aan De Muze.

Daarna kan de wijn uiteraard nog **het hele jaar door bijbesteld worden**.

Alle bijkomende informatie is te vinden in onze wijnfolder.

Alvast bedankt voor de steun en santé!

Leidersweekend

Enkel voor seniors en leiding

Periode: van **vrijdag 16 februari tot en met zondag 18 februari 2018**

Locatie: een verrassing!

Prijs: €30 per persoon

Wat is dit? Een weekend voor huidige -en toekomstige leiding om hun leiderscapaciteiten uit te breiden, nieuwe zaken aan te leren en uiteraard om te verbroederen!

2^{de} eetfestijn

Zaterdag **31 maart 2018** organiseren wij het tweede eetfestijn van het jaar. Wat we jullie zullen serveren blijft nog even geheim, maar dat het overheerlijk zal zijn staat al vast! Schrijf deze datum dus alvast in jullie agenda's, want deze toffe én lekkere avond willen jullie niet missen. Meer informatie volgt zoals gewoonlijk in onze flyer.

Paaskamp

Periode: van zaterdag 31 maart tot en met woensdag 4 april 2018

Locatie: we bezoeken opnieuw De Spreedonken in Olmen!

Prijs: €80 indien ingeschreven vóór 18 maart, €90 erna

Inschrijven kan op elke vergadering bij Fret of Hert, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "Paaskamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-0014-9451-4463.

Meer info volgt in de kampfolder!

Grootkamp

Periode:

- *1e periode:* van maandag 30 juli tot en met donderdag 16 augustus. Voor alle leiders, stam, seniors, VG's en PL's & HPL's van de JVG's (keren 15/08 terug)

Prijs: €210 indien ingeschreven vóór 21 juli, €200 erna

- *2e periode:* van zondag 5 augustus tot en met woensdag 15 augustus. Voor een deel van de JVG's, Wolven en Teerpoten.

Prijs: €160 indien ingeschreven vóór 21 juli, €170 erna

Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel

Bezoekdag: De bezoekdag valt samen met de 1e dag van het kamp, namelijk zondag 5 augustus.

Inschrijven kan op elke vergadering bij Fret of Hert, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer BE40-0014-9451-4463. Meer info volgt in de kampfolder!

Artikel Teerpoten Herfstkamp 2017

Zaterdag 28 oktober



Het was eindelijk zo ver, de teerpootjes vertrokken voor de eerste keer dit jaar op kamp, voor sommigen zelfs hun allereerste kamp. Spannend ... Nadat de 15 teerpootjes hun valies in de bus hadden gestoken en iedereen nog eens naar het toilet was geweest kon de bus dan een beetje na 9 uur vertrekken naar De Spreedonken. Eens iedereen was toegekomen konden de ouders al beginnen met de valiezen uit de bus te halen terwijl de teerpoten het kamp al goed gingen inzetten met een spelletje “tikkertje stopcontact” en “pak mijn lief niet af”. Omdat iedereen al een beetje hongerig was van de lange busrit en de intensieve spelletjes konden we beginnen met onze boterhammetjes van thuis op te eten. Dit deden we wel niet zondereerst een liedje te zingen en te bikken. **Arhan Muharemi** toonde nog eens vlog dat hij kon bellen met zijn iPhone-brooddoos en daarna moest iedereen goed luisteren omdat de kampwenken overlopen werden. Iedereen kon op zoek gaan naar zijn valies en de kamers konden geïnstalleerd worden. Toen iedereen goed geïnstalleerd was in zijn kamer begon de eerste siësta.

Iedereen was goed uitgerust toen **Raksha** plots binnenkwam met een vreselijke neus. Ze had de hulp van de teerpootjes nodig om een toverdrank te maken en die waren natuurlijk bereid om hun leidster van haar lelijke neus af te helpen. Omdat alle opdrachten geslaagd waren kreeg **Raksha** haar andere neus weer terug en konden ze samen het vieruurtje opeten. Er was nog tijd voor een rondleiding in het gebouw en enkele kleine spelen en dan mocht iedereen terug aan tafel om kip-kerrie te eten. Na de zangles en een verhaaltje was het tijd om de Zakkenman succesvol te verslaan. Alle teerpootjes waren uitgeput van hun eerste kampdag en konden daarna gaan slapen.

Zondag 29 oktober

“Goedemorgen Teerpootjes!” klonk het deze ochtend door de ‘licht’-hese stem van **Kaa**. De dag begon goed met een turnles en een stevig ontbijt. Nadat iedereen zijn

kamer opgeruimd had, zijn tanden had gepoetst en **Marie Pauwelijn** een stuk haar kwijt was omdat er een gigantische knoop in zat was het tijd voor de morele opvoeding. Deze keer ging de morele opvoeding over vriendschap: iedereen kon eens alles wat hij wilde vertellen over vriendschap kwijt. De teerpootjes waren uitgepraat en speelden enkele spelletjes. Hierna werden er mooie kampen gebouwd onder leiding van **Mang**. Iedereen had goed gespeeld dus het was tijd voor een stevige maaltijd en een siësta.

Het was middag dus het middagspel 'Kermis' kon beginnen. De teerpootjes werden in vier groepen verdeeld en moesten zo snel mogelijk allerlei soorten kermiskraampjes kopen. Dit deden ze door opdrachten uit te voeren. Het was al snel duidelijk dat het gele team gewonnen had door onder andere de goede inzet van **Leon Van Peteghem**: zij hadden namelijk alle kraampjes kunnen kopen. Ook was het vandaag de verjaardag van **Wolf De Marez** die ons trakteerde met overheerlijke lolly's die volgens de teerpooten van kleur veranderden. Gelukkige verjaardag **Wolf!!!** Na het avondeten namen we afscheid met een grote knuffel van **Raksha** omdat zij op haar stage moest zijn de volgende dag. Het was alweer avond dus moesten de teerpooten iemand uit de nood helpen, deze keer moesten ze de organisator van 'Rock Zwaluw' helpen om nieuwe artiesten te vinden omdat die van hem allemaal ziek waren. Ze gingen op bezoek bij Lady Gaga, dj Mike en Dimitri en Ingeborg. Eens ze nieuwe artiesten hadden gevonden kon iedereen met een gerust hart gaan slapen.



Maandag 30 oktober

Mang wekte de teerpootjes en gaf een turnles waarbij ze een Formule 1 racer werden. Hierdoor waren alle spieren opgewarmd voor de sportproeven die de teerpootjes zouden doen na de inspectie. Iedereen at een stevig ontbijt en na de inspectie werden de sportschoenen aangetrokken. Vandaag werd er 100 en 400 meter gelopen. Hieruit kwamen we te weten dat iedereen heel goed kan lopen, maar **Otto Van De Velde** is de snelste sprinter en **Jerome Berghe** de snelste langloper. Met de overige energie werd er nog eens jagersbal gespeeld en dan was het alweer tijd om te eten.

Na de siësta konden de Teerpootjes zich klaarmaken voor het ‘speciale’ middagspel van vandaag, namelijk het doopspeel van de nieuwe leiding **Mang, Rikketicketavi en Chikaï**. De teerpootjes moesten opdrachten doen om allerlei soorten verf en sauzen te verdienen waarmee ze dan op het einde van het spel de nieuwe leiding mochten insmeren en verven. Nadat de leiding niet meer herkenbaar was, was het voor



iedereen tijd om zich te wassen en helemaal verfvrij te maken. Nu iedereen terug proper was en lekker rook was het tijd voor de techniek veters knopen. Bij de ene ging het al wat vlotter dan bij de ander, maar net voor het avondeten was het toch bij iedereen gelukt. Na de zangles en het verhaaltje kwam er een ridder die hopeloos op zoek was naar

hulp omdat een andere ridder zijn prinses ontvoerd had. Nadat de teerpootjes enkele dingen geleerd hadden waren ze klaar voor het gevecht en konden ze de slechte prins verslaan. De teerpootjes gingen slapen en droomden allemaal over hun prinses of prins op het witte paard.

Dinsdag 31 oktober

“Goedemorgen iedereen!” klonk het vandaag. De teerpootjes werden vandaag gewekt door **Chikaï** en er was goed nieuws: **Raksha** was onverwachts teruggekomen en kon toch nog blijven voor de rest van het kamp, joepie! Na een turnles en een ontbijt was het alweer eens tijd voor de inspectie. Iedereen was verdacht snel klaar, maar toen de leiding vroeg of iedereen wel de kleren in zijn valies ook opgeplooid had vertrokken **Jakob Levleugle, Kobe De Coensel** en **Otis Van Hecke** toch nog even vlug naar hun kamer. Omdat de inspectie bij de meesten dan toch zeer goed was, mochten de teerpootjes verder bouwen aan hun kampen die ze al gemaakt hadden. **Ella Neiryndck** en **Marie Pauwelijn** verkochten dennenappels en stokken die anderen dan konden gebruiken om hun kamp groter en mooier te maken.

Toen iedereen lekkere spaghetti had gegeten en een beetje gerust had kwam kapitein Haeck langs om te laten weten dat er een schat verstopt was. Na enkele moeilijke behendigheidsoefeningen en zoekwerk vonden ze de schat. Joepie! Er zaten koekjes in en de teerpootjes besloten deze samen met kapitein Haeck op te eten als vieruurtje. Na het wassen was het nog eens tijd om gezelschapspelletjes te spelen en te tekenen, hierbij kreeg **Suzy Albers** het idee om Halloweentekeningen te maken voor de leiding. Het werd al snel weer donker en dus was het tijd voor het avondspel. Het was Halloween en plots viel **Mang** op de grond en begon rare dingen te doen. Een fee vertelde aan de teerpooten



dat **Mang** een heks aan het worden was en dat hij snel geholpen moest worden met een toverdrank. Nadat ze een draak en geesten hadden verslaan en door een donker verborgen bos waren gestapt waar velen toch een beetje bang waren, hadden ze toch alle ingrediënten gevonden om de toverdrank te maken en **Mang** te redden. De teerpootjes konden voor de allerlaatste keer dit kamp gaan slapen.

Woensdag 1 november

De teerpootjes werden wakker gemaakt door **Kaa** en iedereen moest opstaan in uniform: dat wou zeggen dat dit spijtig genoeg de laatste kampdag was. Na een korte turnles en een ontbijt was het tijd om onze slaapzakken in hun zakjes te proppen en alles in onze valies te steken. Terwijl de leiding aan het kuisen was gingen de teerpooten nog verspringen: **Otto Van De Velde** sprong hierbij het verste, namelijk 2 meter. Er was nog een beetje tijd om afscheid te nemen van het bos en de zelfgemaakte kampen en dan konden we een kommetje soep en een pistolet met préparé eten, al vond niet iedereen dit even lekker. De bussen kwamen toe en de eenheid nam afscheid van elkaar, de terugrit naar Gent kon beginnen.

Het was een geslaagd kamp en hierbij wil ik nog graag de eenheid bedanken voor de goede organisatie, de stam voor het lekkere eten en natuurlijk ook de teerpootjes voor de leuke verhalen.

Uw reporter ter plaatse

Chikaï

Rustige Koedoe

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op vlinder@dezwaluw.org of via GSM op 0475/20.78.29

Zaterdag 6 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 13 januari 2018, 10u00 tot 17u30

Yihoeeee, we gaan glijden en springen in het ballenbad! We spreken af om 10 uur in De Muze en zakken dan af naar de binnenspeeltuin! Voor deze activiteit nemen jullie een buskaart en 5 euro mee.

Mee te nemen: Lunchpakket, buskaart/geld, 5 euro, 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 20 januari 2018, 14u00 tot 17u30

We spelen vele leuke spelletjes!

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 27 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 3 februari 2018, van 10u00 tot 17u30

We spelen samen een groot spel met de wolven, het kanonnenspel!

Mee te nemen: lunchpakket, buskaart/geld, 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 10 februari 2018, van 13u45 tot 17u30

We spreken af om **13.45h!!!** We gaan vandaag een gekke figuur genaamd Pierke Pierlala gaan bezoeken. We nemen hiervoor 5 euro mee.

Mee te nemen: 5 euro, 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 17 februari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 24 februari 2018

We luisteren naar het jungle verhaal en herhalen de teerpooteisen nog eens.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 3 maart 2018, van 10u00 tot 17u30

Vandaag trekken we de stad in om snoepjes te verkopen, zo kunnen we aan het einde van het jaar en op kamp leuke activiteiten organiseren!

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 10 maart 2018, 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we veel spelletjes en gaan we naar de speeltuin in de Groene Vallei.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 17 maart 2018, van 14u00 tot 17u00!

Vanavond vindt ons heerlijk eetfestijn plaats: hierdoor stopt de vergadering een halfuur eerder. We spelen veel spelletjes vandaag. Wees allen welkom op ons eetfestijn!

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 24 maart 2018

Geen vergadering

Zaterdag 31 maart 2018 – woensdag 4 april 2018, vanaf 8u30

PAASKAMP!! Meer info zoals altijd in de kampfolder

Woehoew, het tweede kamp van het jaar staat voor de deur! Hopelijk zijn jullie allemaal goed uitgeslapen want we gaan weer heel veel avonturen beleven.

Zaterdag 7 april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 14 april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 21 april 2018, van 10u00 tot 17u30

Haal jullie schattige gezichtjes en verkooptrucs maar boven want vandaag gaan we op ruiltocht!

Mee te nemen: Eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 28 april 2018, van 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we heel veel leuke spelletjes!

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Onbezorgde Vlinder
Zowie Mann
Takleidster Teerpoten
Vlinder@dezwaluw.org
0475/20.78.29

Artikel Wolven Herfstkamp 2017

Zaterdag 28 oktober

Goedgezind en vol met energie verzamelden we om stipt half negen in Wondelgem. Vlug de valiezen inladen, nog even naar het toilet, dan nog de mama en papa een kus geven en weg waren we. Na een lange rit doorheen ons kleine Belgenlandje, kwamen we eindelijk toe in de “Spreedonken” in Olmen. De eerste belangrijke grote taak van de dag was de kamerverdeling. Gelukkig zijn we binnen de wolventak allemaal dikke vrienden en kon iedereen met zijn vriendinnetje of vriendje op de kamer slapen. Nadat iedereen zijn bed geïnstalleerd had, was het ondertussen al middag geworden. De stam had nog geen tijd gehad om iets klaar te maken voor ons, want ook zij moeten zich natuurlijk installeren en alles klaarzetten, maar daarom hadden we ook ons overheerlijk lunchpakket bij.

Na het middageten was er tijd voor een korte siësta, zodat de wolven hun maagjes wat konden laten rusten. Hun rust werd al snel verstoord door vijf schotse clanleiders. De clanleiders hadden ruzie omdat ze allemaal de beste leider wouden zijn. Daarom hadden ze de hulp van de wolven nodig zodat de wolfjes konden beslissen wie de beste leider is. De wolven werden in verschillende groepjes verdeeld en moesten per groep bij elke leider een opdracht vervullen. Bij een van de clanleiders moesten de wolven bewijzen dat ze hun evenwicht goed konden bewaren. Dit moesten ze doen door zo ver mogelijk over een Slackline te lopen. Sommige wolven waren hier opvallend goed in. Het is **Arend Schuermans** en **Fé Houttekiet** gelukt om over heel het touw hun evenwicht te behouden.

Bij een andere clanleider moesten ze leren dansen op schotse muziek. Hier blonken



dan weer andere wolven in uit. **Jara Verbanck, Anna Leveugle, Julie Verbeke** en **Jolien Goedertier** zijn echte natuurtalenten. Het leek alsof zij de traditionele Schotse dans thuis al hadden ingeoeffend.

In Schotland is de mikkunst ook zeer belangrijk. Daarom leerden ze bij een van de vijf clanleiders te mikken. Ze moesten van een lange

afstand kegels proberen omver gooien. Het is maar één iemand gelukt om ze allemaal omver te krijgen en dat is **Laura Mugila-Gonzalez**. Als laatste moesten de wolven met loodzware banden werpen. Dit was natuurlijk geen probleem voor de sterke **Otto Bodé, Sanne De Coensel** en **Helene Dezutter**, zij konden de banden in één keer meer dan 20 meter ver werpen. Nadat de wolven alle opdrachtjes hebben uitgevoerd, konden ze gezamenlijk beslissen wie de beste Schotse clanleider is. Na lang vergaderen hebben de wolven de knoop doorgehakt en besloten ze dat de leider van de vechtpost de beste was. Nu dat probleem was opgelost, was het tijd om het vier uurtje op te eten.

Na het vieruurtje hebben de wolven tijd gekregen om het bos wat te verkennen en hebben we allemaal kleine spelletjes gespeeld. Na al dat verkennen, lopen, spelen, gieren en brullen begonnen onze magen toch wat te knorren. Gelukkig stond de stam klaar met heerlijke kipcurry met rijst en ananas. Na het avondeten was het tijd om onze stembanden een beetje te smeren en mee te zingen met de zangles. Toen hebben we gemerkt dat er tussen de wolven toch een paar zangtalenten zitten. **Lily Neiryndck** zou thevoicekids zeker winnen!!

Na de zangles was **Ikki** een beetje bos op de wolven omdat ze al heel de dag niet zo goed geluisterd hadden. Ikki besloot om met de wolven op dropping te gaan om ze een lesje te leren. Al snel werden de wolven vergezeld door de beste Schotse clanleider. Hij was zo trots dat de wolven hem hadden gekozen als de beste dat hij mee wou wandelen met hen. De dropping werd heel snel geëindigd want de andere vier Schotse leiders hebben de wolventroep ook zien voorbij wandelen. Zij waren natuurlijk woest omdat zij niet als beste verkozen waren en besloten twee wolven, **Lies Van De Velde** en **Wolf Housen** en de beste Schotse clanleider te ontvoeren. Nu moesten de wolven de wrede opdrachten van de boosaardige clanleiders uitvoeren. Ze konden enkel de ontvoerde wolven en de clanleider bevrijden door de opdrachten goed te vervullen. Na een lange avond is het hun gelukt om alle opdrachten goed te vervullen en **Lies Van De Velde, Wolf Housen** en de clanleider te bevrijden. Oef gelukkig maar. Na dit spannend avontuur kwam het zandmannetje langs om de wolven in hun bed te stoppen.

Zondag 29 oktober

Na een heerlijke nachtrust werden de wolfjes gewekt door **Ikki** die hen de armen en benen deed strekken. Vandaag was **Sanne De Coensel** jarig dus we begonnen al meteen allemaal te zingen voor haar. Het was nog maar dag 1 en het lag er nu al wat rommelig bij. Tijd om onze inspectie te maken en ons te wassen. Alles is snel

opgeruimd en iedereen ruikt weer frisjes dus het is tijd voor techniek EHBO en morele opvoeding.

De morele opvoeding gaat deze keer over groepsdruk. Het duurde even voordat iedereen doorhad wat het precies betekent, maar uiteindelijk verstond iedereen het. Behalve **Michiel Fransoo** misschien want die zei dat hij niet gevoelig is aan “bloeddruk” in de plaats van “groepsdruk”.

Omdat we deze voormiddag techniek EHBO hadden gezien, was het na het middageten tijd voor het beroemde EHBO-spel. Hierbij worden de wolven in drie groepen verdeeld en zijn ze om de beurt verplegers, ambulanciers of slachtoffers. **Ilias Bernaerts** deed heel goed alsof hij was doodgeschoten. Ook de andere wolfjes deden heel goed hun best om de slachtoffers zo goed mogelijk te verzorgen, om de slachtoffers zo goed mogelijk te vervoeren of om zo goed mogelijk een gewonde te spelen. alleen leek **Max Albers** na zijn verzorging meer op een mummie.



Na het avondritueel dat bestaat uit avondeten, zangles en een verhaal met wat snoepjes was het tijd voor een leuk avondspel. De bedoeling was om per groepje van drie een zo goed mogelijke pastabar te hebben. Ze moesten op verschillende postjes opdrachten doen om zo leventjes te verdienen waarmee ze gerief konden kopen om hun pastabar uit te breiden. Op de pastapost moesten de wolven kokende spaghetti uitbeelden. Hier was **Oni Van Hecke** opvallend goed in. De uiteindelijke winnaars waren **Tuur Boogaerts, MiroLeupe** en **Jan Meyskens**, goed gedaan jongens! Daarnaast verdienen **Jonathan Meersseman, Soren Mus** en **Otto Bodé** ook een pluim want zij hebben opvallend goed meegespeeld.

Maandag 30 oktober

De kinderen werden zachtjes gewekt en maakten zich klaar voor de ochtendgymnastiek! Om alle hongerig buikjes te vullen had de stam een lekker ontbijt voorzien en nadat iedereen voldaan was werd het weer tijd om zich te wassen. **Soren Mus** droeg bij het wassen echter maar 1 pantoffel. De reden daarvoor is dat zijn pantoffels minder snel verslijten als hij de ene dag de rechterkant aandoet

en de andere dag de linkerkant. Goed gezien **Soren Mus**, zo hadden wij het nog niet bekeken!

Nu iedereen fris gewassen was, was het weer tijd voor actie, namelijk de sportproeven waar iedereen zich kon bewijzen. Vandaag begonnen we met voor de 1^e en de 2^e jaars 60m en 400m en voor de 3^e jaar 100m en 400m. Dit is de top 3:

60m sprint	100m sprint	400m lopen
Fé Houttekiet, Loek Schuermans	Arend Schuermans	Arend Schuermans
Flynn Cornelis	Max Albers	MiroLeupe
Jackie Vanoverbeke	MiroLeupe	Michiel Fransoo, Otto Bodé



Nadat iedereen goed zijn best had gedaan, was het tijd voor het middagmaal en een welverdiende siësta. Na de siësta kwamen er plots twee FBI-agenten aangewandeld die op zoek waren naar mensen die samen met hun een goed leger wouden vormen. De wolven zagen dit natuurlijk meteen zitten en begonnen aan een intensieve opleiding. Eerst en vooral kregen ze een intensieve training van twee commandanten van het leger en vervolgens was het tijd om te leren mikken. De wolven moesten met een spuitje van op een afstand een kaarsje kunnen uitspuiten. Dit lukte bij iedereen heel goed. Daarnaast moesten zo ook op een grote roos schieten door middel

van propjes met verf door een blaaspijp te blazen. Bij **Ilias Bernaerts** lukte dit van de eerste keer al zeer goed. Bij de allerlaatste opdracht was het voor de wolven zeer belangrijk om goed samen te werken. **Artan Muharemi**, **Tuur Boogaerts** en **Arend Schuermans** lieten hierbij zien dat ze geboren groepsleiders zijn.

Nadat de wolven uiteindelijk het perfecte leger vormden, kregen ze een lekker vieruurtje om wat te bekommen. Nadien was het tijd voor de techniek sluipen.

Iedereen lette zeer goed op en werkten goed mee. Na de theoretische uitleg gingen we in het bos de techniek gaan toepassen. Vooral **Helene Dezutter** en **Auke Busch** blonken hierin uit.

Dan was het eindelijk tijd voor het avondeten, lekker smullen! Zoals gewoonlijk volgde na het avondeten nog een zangles en een spannend verhaal van **Ikki**. Daarna speelden we nog een spannend avondspel met klopgeesten en vampieren om uiteindelijk allemaal moe maar voldaan van deze dag terug onder de wol te kruipen.

Dinsdag 31 oktober

De kindjes werden weer zachtjes gewekt door hun geliefde leiding en stonden allemaal vol spanning te wachten om de dag te beginnen. Wat ook opvallend was, was dat **Soren Mus, Sanne De Coensel, Leander Goedertier, Jolien Goedertier, Edith Vanhee** en **Oni Van Hecke** plots hun wolfje behaald hadden. Proficiat daarvoor! De dag startte met een niet al te intensieve turnles gegeven door **Phaona**. Nadat iedereen een beetje uitgerokken en wakker was, was het tijd om lekker te gaan ontbijten. Eens de maagjes gevuld waren, iedereen zich proper had gewassen en de inspecties gemaakt waren kon de dag echt beginnen.

We trokken onze sportschoenen aan en deden onze sportieve kledij aan, want het was tijd voor het tweede deel van de sportproeven. Vandaag was het verspringen en hoogspringen. Iedereen deed super hard zijn best maar er waren er toch een paar die het net iets beter deden. Hieronder de resultaten:

	Verspringen	Hoogspringen
1 ^{ste} plaats	Arend Schuermans 2m92	Arend Schuermans 90cm
2 ^{de} plaats	MiroLeupe 2m75	Tuur Boogaerts, Fé Houttekiet, MiroLeupe 85cm
3 ^{de} plaats	Loek Schuermans 2m55	Michiel Fransoo 80cm

Na al dat lastige springen was het maar weer eens tijd om lekker te gaan smullen. Eens klaar met eten en met praten deden we eventjes een siësta om ons eten te laten zakken. Zo waren we klaar om intensief mee te doen met het super toffe middagspel: Wie is het?! De wolven werden verdeeld in drie groepen en in elke groep werd er één persoon aangeduid. Deze persoon moest door de andere groepen worden geraden door middel van opdrachten en tips. Tijdens dit spel vielen er ons een aantal dingen op. Zo denken bijvoorbeeld alle wolven dat een koe 4 uiers heeft, **Oni Van** Hecke denkt dat China een planeet is, **Jolien Goedertieris** goed in het maken



van dennenappelpiramides en **Miro**Leupe is goed in het maken van vliegers. We speelden dit meerdere keren en alle groepen hadden zo wel eens gewonnen.

Na het hevige spel aten we snel een vieruurtje en kregen de wolven vrij spel omdat ze zich de vorige dagen zo goed hadden gedragen. In dit vrijspel werd er door de meisjes zeer veel geroddeld over dat **Baloe** moet kiezen tussen **Ikki** en **Ko**. **Ko** had een paar wolven die haar bij **Baloe** wouden, maar de meerderheid had het toch meer voor **Baloe** en **Ikki**. Van al dat roddelen hadden we serieuze honger gekregen dus was het maar weer eens tijd om boterhammen met soep te gaan eten.

Lekker gegeten en klaar voor een toffe zangles met leuke kampliedjes. Na al die mond oefeningen was het tijd om de oren te trainen. Zo luisterden we naar het bizarre maar grappige verhaaltje van **Ikki** terwijl we lekker snoepjes aan het eten waren. Eens uitgepraat was het tijd om ons klaar te maken voor het avondspel. De wolven werden verdeeld in vijf groepen. Iedere groep had in zijn kamp een zombie. Elk team had een aanvals-en een verdedigingsgroep. Het was de taak van de aanvallers om de zombies van de andere groepen vuil te maken met verf. Iedere groep had zijn eigen kleur verf. Zo konden we op het einde makkelijk zien we het meest had geverfd en dus de winnaar was. De uiteindelijke winnaars waren groep groen en geel. Tijdens het spel kregen we ook een beetje hulp van de seniors. Bedankt hiervoor **Lynx**, **Picus**, **Joshua** en **Simon**. Na het lastige avondspel was het maar tijd om de dag af te ronden en kropen we in onze lekkere warme bedjes. Er werd taptoe gefloten en iedereen ging slapen.

Woensdag 1 november

“Opstaan wolfjes” riep **Ikki** woensdagochtend. De wolven moesten hun uniform al onmiddellijk aandoen omdat het jammer genoeg al de laatste dag was. Wanneer elk wolfje buitenstond, volgden ze allemaal yoga prinses Suzie. Ze gingen allemaal wat gaan “yoga ’en”. Wanneer iedereen gerelaxeerd was, stapten we in slow-motion naar het ontbijt. Iedereen kreeg een paar lekkere boterhammen en dan was het eens tijd om de valiezen te pakken. Juist nog de tanden poetsen en dan begonnen ze eraan. Het ging heel vlot, maar bij sommige waren de slaapzakzakken precies wat gekrompen 😊. Maar met wat hulp van de leiding ging de slaapzak er toch in. Terwijl **Ikki** en **Ko** de slaapkamers grondig kuisten, speelden de wolven in het bos. Terwijl ze speelden keken ze ook wat rond voor papiertjes zodat we het terrein zeker proper achterlieten. Door al dat spelen en werken kregen de wolfjes wel wat honger en juist op dat moment stonden de lekkere broodjes met preparé al klaar. Wanneer iedereen ééntje had, bikten de wolven heel luid. Normaal is dat maar één keer nodig maar ze bleven maar biken. Nadat alle broodjes op waren, werd het eens tijd om heel het kamp te overlopen. De wolven werden in vier groepen verdeeld en begonnen aan de



evaluaties. De kinderen hadden heel openhartig geantwoord en dat leidde tot heel interessante taferelen. Zoals bijna alle wolven ervan overtuigd waren dat **Ikki** en **Baloe** verliefd op elkaar waren, is dat zo?? Na wat gelachen te hebben bij de evaluaties moesten de wolven hun rugzakje pakken want de bus was ondertussen aangekomen. Nog vlug een klein spelletje spelen en wat nestkreten

oefenen en dan moesten we in een grote kring staan om het afscheidslied te zingen. Daarna werden alle nest- en patrouillekreten nog gedaan en dan stapten alle kinderen op de bus. Wat later kwam de bus aan in Wondelgem waar alle mama’s en papa’s op ons aan het wachten waren. Iedereen gaf zijn/haar ouders een dikke knuffel en ging allemaal langzaam naar huis. Het kamp zat erop.

De leiding wil naast de kindjes ook de stam en de eenheidsleiding bedanken voor het leuke kamp!

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Akela vooraf te verwittigen.

Zaterdag 6 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 13 januari 2018, 14u00 tot 17u30

Vandaag doen we het eens wat rustiger aan en kijken we naar een film. Neem gerust een film mee die je graag wilt zien en dan kiezen we er eentje uit.

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 20 januari 2018, 14u00 tot 17u30

Na vandaag kunnen jullie allemaal via fluitsignalen met elkaar communiceren want we zien de techniek morse.

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 27 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 3 februari 2018, 10u00 tot 17u30

Naar jaarlijkse traditie spelen we nog eens het kanonnenspel. Bedenk alvast maar een goede tactiek!

Niet vergeten: €1 voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 10 februari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 17 februari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 24 februari 2018, 14u00 tot 17u30, OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM

22 februari 1857 is Robert Stephenson Smyth Baden-Powell geboren. Hij is de stichter van de scouting dus DAT MOETEN WE VIEREN! Deze gelegenheid lijkt ons ideaal voor een pyjamafeestje. Kom allemaal in jullie leukste pyjama naar het terrein in Wondelgem om Baden-Powell zijn verjaardag te vieren.

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 3 maart 2018, 10u00 tot 17u30

Haal jullie zwembroek of badpak maar al uit want vandaag kunnen jullie je badge

zwemmer behalen!

Niet vergeten: lunchpakket, €1 voor een cola en een koekje, een Buzzy Pazz/buskaart/geld voor een buskaart en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 10 maart 2018, 14u00 tot 17u30

Vandaag luisteren we naar Phaona en Bagheera die ons iets gaan leren knutselen!
Niet vergeten: €1 voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 17 maart 2018, 14u00 tot 17u00

Na vandaag zullen jullie nooit meer verdwalen, want we leren hoe we een kaart en een kompas moeten gebruiken.

!'s Avonds is het eefestijn – we sluiten af om 17h in plaats van 17h30!

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 24 maart 2018

Geen vergadering

Zaterdag 31 maart 2018 – woensdag 4 april 2018, vanaf 8u30

JOEPIEEEEEE TIJD VOOR PAASKAMP! Meer info in de kampfolder!

Zaterdag 7 april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 14 april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 21 april 2018, 10u00 tot 17u30

Haal jullie verkooptalenten maar boven want we trekken het stad in om snoepjes te gaan verkopen!

Niet vergeten: lunchpakket, €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer

Zaterdag 28 april 2018, 14u00 tot 17u30

Na vandaag kunnen jullie bij al jullie vriendjes en vriendinnetjes uitpakken met de vele knopen die jullie kennen.

Niet vergeten: lunchpakket, €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer

Subtiele Husky

Louise Suy

Takleidster Wolven

husky@dezwaluw.org

0477/21.20.50

Artikel JVG's Herfstkamp 2017

Zaterdag 28 oktober

Op een kleine parking in Wondelgem, 's morgens in de vroege... Alle Jongverkenners en Jonggidsen stonden te popelen om eindelijk weer op de bus te springen naar ons vertrouwde kamphuis in Balen/Olmen. En zo geschiedde het.

Aangekomen op het domein, installeerden we ons en werd het eerste spel uitgelegd door **Wouw**. Gedurende het hele kamp zouden we Gotcha spelen. De paniek sloeg bij velen al direct toe en niemand durfde nog alleen rond te lopen. We aten onze boterhammetjes op en hielden een korte siësta. Toen we weer buiten stonden voor het middagspel, bevonden we ons in een geheel nieuwe wereld. De JVG's waren toegekomen in *Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus* uit Harry Potter. Tijdens het kamp zouden de verschillende patrouilles strijden om de afdelingsbeker. Elke patrouille kreeg ook een nieuwe naam. Zo werden de Leeuwen **Griffoendor**, de Herten **Ravenklauw**, de Tijgers **Zwadderich** en de Vossen **Huffelpuf**. De eerste namiddag van het kamp werden de JVG's opgeleid tot echte tovenaars. Bij een van de opdrachten zong **Jonas Van troys** een eigen versie van het bekende lied 'Daar is de lente': "Mijn vrouw en mijn kat zijn allebei ROST!"

Na het 4-uurtje was het tijd voor een techniekje: gipsen. De derdejaars gingen mee met **Fitis** en **Kameleon** voor de gevorderde techniek namelijk het gipsmasker. Ondertussen zaten ook de eerste- en tweedejaars niet stil. Het begon gemakkelijk: een put graven en de aarde omwoelen, maar dankwam het harde werk, namelijk iets vinden om een afdruk van te maken. De meesten gingen voor hun



eigen handafdruk, maar anderen haalden de innerlijke kunstenaar in hen naar boven. Zo maakte **Fenriz Smaele** een gezicht a.d.h.v. dennenappels en takken.

"Iedereen in perfect uniform!" Na een lekker warme maaltijd, maakten de JVG's zich klaar voor een nachtelijke tocht. Geblinddoekt werden ze per patrouille gedropt in het verboden bos. Het doel van de avond was om zo snel mogelijk terug bij het kasteel te geraken. Over het algemeen liep alles vrij vlot, behalve bij Ravenklauw. Zij

hadden het juiste punt gevonden, maar verkeerd aangeduid op hun kaart... Het werd al laat en de JVG's werden moe. Zo viel **Esther-Roos Hoflack** al wandelend in slaap, waardoor haar patrouilleleden haar geregeld eens wakker moesten schudden. Maar het kasteel (en ons bedje) was in zicht en de laatste adrenalinestoten verhoogden het tempo. Iedereen zou goed slapen vannacht!

Zondag 29 oktober

De JVG's werden gewekt en begonnen direct aan een intensieve zwerkbaltraining. Toen iedereen goed wakker was, konden we gaan ontbijten. Het dagelijkse ritueel zette zich voort. De kamers werden opgekuist en we konden ons gaan wassen. Sommigen waren het misschien al vergeten, maar het is zondag en dat betekent morele opvoeding-dag bij De Zwaluw. Het thema van de dag: bijgeloof. Na een inleiding over geluksvoorwerpen en bijgelovige rituelen, barstte een waar debat open rond het al dan niet geloven in het lot. Jaja, de JVG's zijn soms best nog filosofisch.

Het was tijd voor een klein spel, maar niet zomaar een spel. Vandaag speelden we zwerkbal. In het begin verliep het een beetje chaotisch door de verschillende functies en ballen, maar al snel kwam het spel goed op gang. Op een gegeven moment moesten de zoekers de snaai (**Wouw**) gaan zoeken. Dit bleek toch moeilijker dan gedacht. Hij had zich namelijk verstopt tussen de vuilniszakken. Van al dat spelen hadden we honger en dorst

gekregen en alsof de stam ons had gehoord, hadden ze een heerlijke maaltijd voor ons bereid. Na de siësta was het alweer tijd voor een super-mega-demax-ongelooflijk-vet-cool-gaaf middagspel. We speelden een soort variant op Cluedo. Ginny Wemel was ontvoerd. De JVG's moesten te weten zien te komen wie haar



ontvoerd had, waar ze ontvoerd werd en met welke spreuk ze verdoofd werd. Tijdens een van de opdrachten liet **Pauline Van Hoecke** ons haar innerlijke Hermelien Griffel zien toen ze moeiteloos hele scènes uit de Harry Potter films citeerde en acteerde in het Engels. De groep van **Mona Deschrijver**, **Lara Coppens** en **Anna Meyskens** won het spel met gemak. Na 2 keer gokken waren ze al direct juist... Was dit het lot of gewoon geluk?

Op kamp moet er natuurlijk ook gesport worden. Iedereen maakte zich klaar en warmde zich op voor een stevige loopwedstrijd. Iedereen deed super hard zijn/haar best en er kwamen dan ook enkele zeer goede tijden naar voor. Maar de interessantste wedstrijd was toch die tussen **Rigo De Bruecker** en **Stern De Hoorn**. Rigo vond de loopwedstrijd namelijk het geschikte moment om Stern te gotchaën. Hun looptijden waren hierdoor ietsje minder, maar nadien kon er toch goed mee gelachen worden.

Tijdens de kantine werd de voorlopige tussenstand voor de afdelingsbeker medegedeeld. Huffelpuf stond eerste nauw gevolgd door Zwadderich en Griffioendor. Ravenklauw hinkte echter een beetje achterop, maar alles was nog mogelijk. 's Avonds speelden we 'Capturetheflag', maar het was echter iets moeilijker dan anders omdat de JVG's ook nog moesten gokken welke vlag de juiste vlag was. En daar komt nog bij dat er in een bos meestal ook nog wat obstakels zijn. Zo viel **Aïthana Nevejans** maar liefst 5 keer over dezelfde boomstronk. Uiteindelijk kwam iedereen er gelukkig zonder kleerscheuren uit en konden we rustig gaan slapen.

Maandag 30 oktober

"De JVG's mogen opstaan!" De JVG's werden 10 minuten vroeger dan anders gewekt doordat **Wouw** verkeerd op de klok had gekeken, maar dat gaf hen dan ook eens meer tijd om zich aan te kleden. Na een stevig ontbijt konden we er weer tegenaan. En dat was nodig, want vandaag stond de gevreesde techniek commandokoord en apenbrug op de planning. Alle begin is moeilijk, maar met een beetje hulp van de leiding is iedereen er toch over geraakt.

Na een welverdiende siësta, was het tijd voor het derde middagspel van het kamp: De Mol! De JVG's werden telkens in verschillende groepen verdeeld en moesten teambuilding opdrachten doen. Tussen alle JVG's zat er echter 1 mol die alles subtiel moest saboteren. De mol heeft dit zeer goed gedaan, want enkel **Lou Dezutter** en **Stern De Hoorn** konden de juiste persoon aanduiden. Goed gedaan mol of beter **Zeno Leupe!** Tijd voor wat kleine spelletjes... De Seniors daagden ons uit voor een potje voetbal. Onverschrokken als we zijn, sloegen we hun aanbod niet af en we bouwden al direct een kleine voorsprong op. Dit veroorzaakte echter frustratie bij de tegenstander die nu alles op alles zette om toch nog te winnen. Tegen het avondeten was de stand 3-3. We zullen de match later dit jaar dus nog eens moeten hernemen.

Na een warme kom soep, een opgewekte zangles van **Cavia** en een paar snoepen, werden de JVG's aangeklampt door een kabouter. Voor hij echter heel zijn verhaal kon doen, werd hij neergeslagen door de maffia. Zij overtuigden de JVG'som geld

voor hen te verdienen. Dit konden ze doen door te gokken in casino's of drugs te smokkelen en te verkopen aan een junkie. Hierbij moesten ze natuurlijk wel oppassen voor de politie die hen kon tegenhouden. Sluipen was dus de boodschap. Sommigen namen dit echter iets te serieus waardoor ze vastraakten in de doorns en de politie hen los moest komen maken. Is het niet, **Matisse Dewever**? De Maffiosi waren echter zeer gezochte criminelen, waardoor de politie uiteindelijk hulp vroeg aan de JVG's om hen te overmeesteren. Zo gezegd, zo gedaan. Toen de vrede en de rust teruggekeerd waren, konden de JVG's eindelijk gaan slapen.

Dinsdag 31 oktober

De laatste volle dag van kamp was alweer aangebroken! Naar dagelijkse gewoonte begonnen we met een turnlesje, een ontbijtje en een kleine inspectie van de kamers. Hierna haalden we onze, inmiddels gedroogde, gipsen uit de grond. Stuk voor stuk kwamen er pareltjes naar boven. **Matisse Dewever** was de vorige avond ongelukkig op zijn voet gevallen en ging even op uitstap naar het ziekenhuis. Ondertussen speelden de andere JVG's nog een potje voetbal, maar niet de gewoonlijke versie: zo zat je samen met iemand van het andere team in een fietsband. Dit met hilarische taferelen tot gevolg!

De tijd gaat snel voorbij als het leuk is en het was alweer tijd om te gaan eten. Tijdens de siësta oefenden sommigen nog een beetje voor hun belofte-eisen. Ook de totems en adjectieven van de leiding dienen hiervoor gekend te zijn en sommigen creëren dan ook graag nieuwe adjectieven. Zo opteerde **Esther-Roos Hoflack** Lange Wouw voor Verstandige Wouw, want dat kon ze gemakkelijker onthouden.



Bij het middagspel moesten de JVG's zo veel en zo groot mogelijke dorpen bouwen en overnemen. Dit konden ze doen a.d.h.v. opdrachten. Hierbij kwam de leiding weer veel te weten over de JVG's. Bij **Fitis** moesten alle JVG's immers hun hart blootgeven aan een boom. Er bleken ook enkele JVG's zeer technisch aangeleggen te zijn. Zo maakte **Karel Boogaerts** een kruisboog van enkele simpele takken die tot ieders

verbazing zeer goed bleek te werken. Het spel werd uiteindelijk gewonnen door de stam van **Leon Demey, Rigo De Bruecker en Emile Eggermont**.

Tijd voor nog wat sport. Bij het hoogspringen, sprongen maar liefst 8 JVG's over meer dan 1 meter. Onze opvallendste springsters waren toch **Nette Vanhee** die met haar handen in de zakken over 1,05 meter sprong en **Anna Meyskens** die als een vogeltje over 1,10 meter vloog. Ook bij het verspringen waren er enkele toppers. **Jonas Van Troys** haalde hierbij het record door net geen 3 meter te springen.



Een laatste avondmaal, laatste zangles en laatste kantine van het kamp later, waren de JVG's klaar voor een klein avondspel. Het was een kampenspel waarbij ze per patrouille zo snel mogelijk een kwartet moesten vormen door voorwerpen uit andere kampen te stelen. Het was

echter zeer belangrijk, want elk kwartet leverde punten op voor de afdelingsbeker en het waren de laatste punten die ze konden verzamelen. Aan het einde van het spel was het dan ook overduidelijk welk huis de beker gewonnen had, want Zwadderich stak nu met kop en schouders boven de rest uit. Goed gedaan gasten! Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en het was alweer tijd om voor een laatste keer in onze slaapzak te kruipen en onze ogen te laten dicht vallen.

Woensdag 1 november

De stem van **Cavia** klonk voor de laatste keer door de JVG-gang. Iedereen stond op in perfect uniform. Onder ons bevonden zich maar liefst 11 JVG's die hun belofte-eisen afgelegd hadden en dus vanaf nu ook een hoed mogen dragen. Proficiat aan **Dante Busch, Stern De Hoorn, Lou Dezutter, Simon Govaert, Esther-Roos Hoflack, Zeno Leupe, Aïthana Nevejans, Brecht Van Overwalle, Jonas Van troys, Nette Vanhee en Brent Verbanck!** Na de turnles en het ontbijt, werden de valiezen gemaakt en de tandjes goed gepoetst. De PL's en HPL's hielpen bij het kuisen vande gebouwen, terwijl de anderen nog wat spelletjes speelden. Nog snel iets eten, de evaluatiebladen invullen en de winnaar van Gotcha bekend maken... (tromgeroffel)... Gefeliciteerd, **Emile Eggermont!** Hij won het spel met maar liefst 8 kills.

Voor we het goed en wel beseften, klonk er in de verte een luide stem: “BUS IS DAAR!” en werd het kamp afgesloten met het afscheidslied gevolgd door de nest-enpatrouillekreten. Moe,maar voldaan van zo’n leuk kamp stapten we allemaal de bus op, richting Gent.

Dit kamp zou natuurlijk niet zo goed verlopen zijn zonder de organisatie van onze eenheidsleiders en het lekkere eten van de stam. Bij deze willen we ze dan ook nog eens extra hard bedanken!

Uw reporter ter plaatse

Zorgzame Cavia

Hulpleidster

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Kameleon (kameleon@dezwaluw.org) of 0489/44.94.25. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

Zaterdag 6 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 13 januari 2018, van 14u00 tot 17u30

We beginnen het jaar rustig, we maken er filmmiddag van.

Zaterdag 20 januari 2018, van 14u00 tot 17u30

Spelletjes, spelletjes en nog eens spelletjes. Met een beetje geluk sneeuwt het en kan er nog wat met sneeuwballen gegooid worden.

Zaterdag 27 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 3 februari 2018, van 10u00 tot 17u30, openen en sluiten in Wondelgem

Voor een keer heb je geen lunchpakket nodig, want we gaan zelf koken! En dit allemaal in het thema van Groot kamp: Reis rond de wereld.

Zaterdag 10 februari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 17 februari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 24 februari 2018, van 14u00 tot 17u30

Een echte scout of gids weet wie er jarig is op 22 februari, om zeker te zijn dat iedereen dit weet herhalen we vandaag even de techniek historiek. Natuurlijk spelen we ook veel spelletjes.

Zaterdag 3 maart 2018, van 10u00 tot 17u30, openen en sluiten in Wondelgem

Iedereen weet dat Frank en Sabine niet altijd even betrouwbaar zijn, daarom leren we hoe jullie zelf het weer kunnen voorspellen. Vergeet jullie lunchpakket niet.

Zaterdag 10 maart 2018, van 14u00 tot 17u30

... een samenvatting van wat we vandaag gaan doen. Aan de hand van verschillende spelletjes worden jullie kampioenen in deze technieken.

Zaterdag 17 maart 2018, van 14u00 tot 17u00

Maak jullie al maar klaar, deze middag zullen we volksdansen. Let op: door de stoverijaond is de vergadering al **om 17u gedaan**.

Zaterdag 24 maart 2018

Geen vergadering

Zaterdag 31 maart 2018 tot woensdag 4 april 2018

Paaskamp!

Zaterdag 7 april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 14 april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 21 april 2018, van 10u00 tot 17u30

Een dagje Blaarmeersen, sportproeven op de atletiekpiste en een verrassing, wat heb je nog nodig om je te amuseren? Vergeet je lunchpakket niet.

Zaterdag 28 april 2018, van 14u00 tot 17u30, openen en sluiten in Wondelgem

Groot kamp is in zicht, het wordt dus dringend tijd om jullie scoutingtechnieken op te frissen. Deze week zetten we patrouilletenten op, dit is dus de ideale gelegenheid voor de derdejaars om hun techniek tent af te leggen.

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

kameleon@dezwaluw.org

0489/44.94.25

Artikel VG's Herfstkamp 2017

Zaterdag 28 oktober



Het was eindelijk weer zover, het oh zo naar uitgekeken herfstkamp ging van start. Nog even de valiezen inladen en daarna op de bus. De ouders, vriendjes en vriendinnetjes uitzwaaien en vertrekken maar. Zoals altijd op de bus vol energie onze longen uit het lijf zingen of gewoon een beetje

bijpraten met lang niet geziene vrienden. Na een tijdje rijden begonnen we al te verlangen naar onze geliefde kampterrein De Spreedonken. Toen we aankwamen werden de kamers ingedeeld, wat vlotjes verliep aangezien we allemaal samen in een grote slaapzaal sliepen. We pakten onze valiezen uit en deden spelkledij aan om aan ons eerste middagspel van het kamp te beginnen, maar eerst werkten we onze lunchpakketjes naar binnen.

We stapten een kilometertje om er achter te komen dat dit spel een Gestels stadspel was. Iedereen koos een partner en kreeg een gekleurd blad geplakt op zijn rug. Het doel was om zoveel mogelijk kleuren van andere mensen te zoeken en te onthouden. Wie op het einde de meeste kleuren kende, won het spel. Het eerste potje werd gewonnen door **Margot Despriet** en **Lijster** en het tweede potje werd gewonnen door **Lee Scheire** en **Seriema**. We stapten terug om op ons terrein te genieten van een 4-uurtje en wat melk. Daarna speelden we een beetje baseball en nog wat kleine spelletjes tot het avondeten, heel lekkere kip curry. Na het eten legde **Pinguïn** uit dat dit kamp anders ging zijn dan alle andere kampen: we gingen namelijk Gotcha spelen. Gotcha is een spel over een lange periode waarbij iedereen in het begin een sticker krijgt met iemand anders zijn naam. De bedoeling is om die persoon te vermoorden. Dat doe je door als je alleen met die persoon bent de sticker op hem of haar te plakken en Gotcha te roepen en dan speel je verder met de sticker die die persoon had. De eerste kill werd niet veel later gemaakt door **Seriema** die **Pekari** onschuldig en alleen in de slaapzaal zag staan.

Na het eten besloten we om allemaal gezellig in onze kamer te zitten en verhaaltjes te vertellen. Na het griezelverhaal van **Margot Despriet** en het mooie liefdesverhaal van

Krekel legde **Gaai** het avond spel uit. Hungergames, het bestond uit 3 fases, in de eerste fase moesten we handtekeningen verzamelen waarmee je mensen van andere patrouilles of extra levens kon kopen. Die handtekeningen kon je verzamelen door opdrachten uit te voeren bij een kracht post, een survival post en een kennis post, waar wel heel grappige antwoorden werden gegeven. Zo dacht **Hoopoe** dat Scandinavië een land was en kwam **Tarbagan** op wel een heel originele naam voor een nijlpaard, namelijk een graspaard. De tweede fase van het spel was een dassenroof met iedereen, waarbij de Pythons met nog 5 mensen overbleven maar toch verloren in de laatste fase, wat een kleinere dassenroof was met de overlevende. De last man standing was **Benjamin Meersseman** die ervoor zorgde dat de Condors wonnen. Of waren het toch de Pythons? Want in beide komt toch een 'y', hé **Gaai**? Het avondlied werd gezongen, de pyjamaatjes werden aangedaan en we kropen in onze warme bedjes.

Zondag 29 oktober

"VG's opstaan , binnen 10 minuten buiten! " . Na een actieve ochtendopwarming door **Gaai** en een stevig ontbijtje bestaande uit rozijnenbrood waren we klaar voor de 2de dag van het kamp. We begonnen de dag met ons inspectie klaar te maken wat nu al bij velen dringend nodig was. Toen onze kamers werden gecontroleerd kwam **Pekari** op het geniale idee om een dab wave te doen met de Vg's, sommigen weigerden jammer genoeg om mee te doen waardoor de Stieren -12 op hun inspectie kregen. Zoals alle zondagen was er ook vandaag een morele opvoeding, die ging over de politiek in België en daarbuiten. Nadat we wisten wie welke politieke voorkeuren had, speelden we nog wat spelletjes om dan snel aan tafel te schuiven voor het meest geliefde middagmaal van het kamp: WAP of ook wel bekend als worst, appelmoes en patatten.



We probeerden te genieten van een niet zo heel rustige maar wel leuke siësta, waarna we te horen kregen dat we op tocht vertrokken. Scouts uniform aan, kaart-lees gerief mee, eten mee, het eerste puntje zoeken en vertrekken maar. Bij de Condors kwam er een nieuw lid bij, Jack de Prei, zoon van **Kapu** en **Oehoe**. We kwamen er ook achter

dat de Piranha's echt van suikerbiet houden, of niet **Kantjil**? De stieren hadden het wat moeilijk om hun PL **Raaf** te volgen. De hele patrouille was er heel erg tegen om een punt te lopen, vooral **Zwaan**, tot opeens uit het niets ze toch van gedachte



veranderde. Bij de Pythons was **Lee Scheire** wel heel erg bang van een klein onschuldig lief katje. Het was een heel leuke tocht tot opeens ontvoerders **Chinchilla**, **Patrijs**, **Raaf** en **Wolf** meenamen. Toen was de sfeer wel heel angstaanjagend geworden, vooral bij de Piranha's schrokken **Ilona Lust** en **Alix De Boever** heel snel. Dus nu was de tocht opeens veranderd in een reddingsmissie. Bij het volgende punt vonden we de ontvoerders maar onze PL's waren niet bij hen. Maar wacht, wat dreef er daar nu op het water, oh nee! De PL's lagen in een bootje op het midden van de rivier, we moesten ze gaan halen met een ander bootje. Toen iedereen hun PL terug had stapten we terug naar ons kampterrein waar we in onze bedjes kropen en vlug in slaap vielen.

Maandag 30 oktober

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...,100!! We werden vandaag gewekt door de teerpootjes de heel erg luid en opgewekt tot 100 telden en toen we nog steeds niet uit bed kwamen hielpen de jvg's ook een beetje. Uiteindelijk kwamen we toch uit ons bed en kregen we een rustige turnles van **Okapi**. Na een lekker ontbijt maakten we onze inspecties wat weeral heel erg nodig was voor sommigen. Na de inspectie, waarbij we er achter kwamen dat **Wolf** na veel jaren scouts nog steeds niet wist waar zijn pyjama moet liggen, hebben we een hoop leuke kleine spelletjes gespeeld. Na een lekkere maaltijd met boontjes was er weer een heel erg gezellige siësta, we hadden ook wel al snel door dat de aangenaamste bedden om op te zitten die van **Marie Eggermont** en **Lijster** waren. Na een siësta vol dekens en kussens stelen, speelden we een middagspel van **Okapi**: Divorce. Het doel van het spel was om te scheiden. In het begin van het spel werden er koppeltjes getrokken uit een doos, per twee werd je arm samen gebonden met die van je partner. Samen met je ongeliefde moest je opdrachten doen om een advocaat te kopen, je moest kennis over je partner hebben,

je moest genoeg geld hebben en je moest de goedkeuring van 2 van je vrienden hebben. Die kreeg je door te winnen in een battle tegen een ander koppel. De winnaars van het spel waren **Alpaca** en **Seriema** die toch wel heel blij waren toen het spanbandje los mocht. Tijdens het spel werd er soms van broek gewisseld voor geld, wat leidde tot wel heel erg grappige beelden, toch **Zwaan** en **Alix De Boever**? Maar het grappigste was pas toen ze de broeken terug moesten wisselen en **Wolf Devylder** wel heel erg veel problemen had om **Gil Declercq** haar broek uit te doen.



We genotenvan een 4-uurtje dat gevolgd werd door ons eerste potje voetbal van het kamp, olé olé. Daarna speelden we nog wat kleine spelletjes, trokken we onze sportschoenen aan en maakten we ons klaar voor het eerste deel van de sportproeven, 400m lopen en 100m sprint. "Als je bij de 400m langer dan 2 minuten loopt moet je opnieuw" Dat moedigde **Krekel** en **Alpaca** aan om precies 1.59s te lopen.

100M	400M
1. Wolf (14.01s)	Wolf (1.16min)
2. Oehoe (14.29s)	Oehoe (1.18min)
3. Kantjil (14.98s)	Raaf (1.28min)

Nadat iedereen uitgelopen was schoven we gezellig aan tafel waar we genoten van een lekkere kom soep en een boterham met kaas. We kregen tot onze verbazing toe te horen dat **Tarbagan** al 4 mensen had vermoord in gotcha?! Toen we allemaal vol zaten was het een zangles gegeven door **Cavia**. Zodra we uitgezongen waren gingen we naar buiten en luisterden naar de uitleg van het avondspel. Kwartet, een klassieker. Er zijn 4 teams met elk een kamp waarin 4 voorwerpen liggen en de bedoeling is dat je een kwartet van 1 item hebt in je eigen kamp. Na dit spel 3 keer te spelen was er niet ech een duidelijke winnaar maar **Raaf**, **Seriema**, **Marie Eggermont**, **Alix De Boever**, **Hoopoe**, **Zwaan** waren duidelijk verloren. Daarom mochten zij het avondlied inzigen waarna we in onze bedjes kropen.

Dinsdag 31 oktober

We werden gewekt door **Pinguïn** die eerder in onze kamer was dan onze wekker van vandaag, **Gaai**. Een lichte ochtendopwarming door **Pekari** waarna we lekkere boterhammetjes met speculoospasta kregen als ontbijt. Tijdens de inspectie leerden we een liedje door **Pekari** met de bijhorende danspasjes, voor de zogezegde “herfstshow”. Velen waren echter niet zo blij dat ze mee moesten doen. Terwijlanderen toch maar deden alsof ze het niet leuk vonden. Daarna mochten we onze creatieve geest eens los laten gaan, het was nog eens tijd voor de techniek gipsen. Er werden weer gezichten gegipst en benen, handen en woorden zoals zalm waarvan **Marie Eggermont** en **Gil Declercq** het "mét opzet" in spiegelbeeld hadden gemaakt. Na de rust van gipsen moesten we wel iets actiever spelen zoals stormram of dikke Berta, waarbij **Arno Ternier** alleen overlopen verkoos boven gewoon eerlijk spelen. Eten! Spaghetti met kaas of was het eerder kaas met spaghetti, het was alleszins lekker! Na een luidruchtige siësta werden we verdeeld in 4 teams om mens-erger-je-niet te spelen. Je kon dobbelen door handtekeningen in te ruilen en die handtekeningen verzamelde je door opdrachten te doen bij de verschillende posten. Team geel won dit spel. Toen er koekjes gegeten waren en melk gedronken was waren we klaar voor het 2de deel van de sportproeven: hoogspringen. Zoals bij alle sportproeven was **Wolf** wel een duidelijke uitblinker en slaagde **Oehoe** er weeral in om zoals overal in de top 3 te belanden.

Hoogspringen

1. **Wolf** (1m50)
2. **Arno** (1m25)
3. **Oehoe** (1m20)

Weer “uitgesport” kropen we aan de eettafels voor boterhammetjes met vleessla gevolgd door een gezellige eenheid zangles gegeven door **Beo**. Na nog wat gebabbeld te hebben op de kamer begonnen we met het avond spel. Er waren 2 teams waarin iedereen een nummer had en als je nummer geroepen werd moest je zo snel mogelijk de das die in het midden lag gaan halen. Maar we moesten ook de volgorde van de nummers onthouden want we kregen daar extra punten voor. Op het einde van het spel mochten we propjes maken met papier, water en bloem en deze op het andere team gooien. Het aantal propjes waren het aantal punten die je kreeg tijdens het spel. Na een rustig avondspel waren we van plan om wat vroeger te gaan slapen dan anders, tot opeens uit het niets een pompoen killer een paar VG's ontvoerde. Er zat niets anders op dan de inspecteur Morse te helpen om onze vrienden terug te krijgen. We gingen naar de eerste ontvoerder om een verkennert terug te krijgen, daar

moesten we met pompoenen naar elkaar gooien en uiteindelijk kregen we **Lee Scheire** terug. Daarna gingen we **Arno Ternier** zoeken, voor hem terug te krijgen moesten we puzzels maken met de nummers die we in het vorige spel moesten onthouden. Toen we **Arno** terug hadden kregen we een filmpje te zien, de Pompoenkiller die **Seriema** met een mes aan het bedreigen was! We hadden geen andere keus dan te doen wat hij zei en gingen naar het pad der Doden. We moesten



het angstaanjagende pad alleen aflopen en op het einde van het pad vonden we **Seriema**, maar oh nee ze was gedrogeerd, ze deed heel raar en

kon alleen maar "eet" zeggen. Na dat iedereen uit haar zakje gegeten had gingen we hulp vragen op ons terrein dus keerden we terug maar onder weg werden we aangevallen

door de Pompoenkiller en zijn helpers. Iedereen werkte samen en we legden ze, waarna ons duidelijk werd dat **Seriema** bedoelde dat ze zelf uit het zakje moest eten. Toen ze er van gegeten had werd ze weer normaal maar kon ze niets meer herinneren van wat er die avond gebeurd was dus zongen we ons avond lied en kropen we in ons bedde.

Proficiat **Wolf Devylder** met je hoed!

Woensdag 1 november:

"Opstaan in uniform!" Na een korte opwarming van **Dingo** en een vullend ontbijtje bestaande uit boterhammen met choco, begonnen we aan de laatste dag van ons onvergetelijke herfstkamp. We pakten al onze vuile kleren en alle onze spullen terug in. Toen iedereen na een gevecht met hun valies ze eindelijk dicht kreeg werd ons gezegd dat hij weer open mocht om onze sportschoenen die helemaal van onder lagen er uit te halen. Het derde deel van de sportproeven namelijk verspringen.

Verspringen

1. **Wolf** (4m20)
2. **Oehoe** (3m45)
3. **Raaf** (3m10)

De uitverkorenen zorgden dat het gebouw weer spik en span lag, de rest besloot om samen met de JVG's te voetballen en daarna nog even dikke Berta te spelen, waarbij **Wolf** won omdat de meesten bang waren om hem nog maar aan te raken. Na het zweten was het tijd om te eten, wanneer iedereen hun buikjes vol zaten schreven we onze evaluaties en laadden we de bussen in. We zongen het afscheidslied en deden onze patrouille kreten. We zwaaiden onze leiding en **Hoopoe** en **Chinchilla** uit die niet mee reden met de bus. De bus rit was zoals altijd heel gezellig, sommigen zongen het laatste beetje energie dat ze nog hadden uit hun lijf, anderen verkozen om anoniem naar onze leiding berichtjes te sturen, jullie mysterieuze snoepers. Er waren er uiteraard ook die verkozen om een aangenaam dutje te doen voordat ze hun ouders terug zagen. Een korte twee uurtjes later mochten we onze ouders een dikke knuffel geven en alles vertellen over het fantastische kamp op de weg naar huis.

Bij deze wil ik de eenheidsleiding bedanken voor de organisatie, het stam voor het lekker eten, onze fantastische leiding en natuurlijk al de VG's voor dit super leuke kamp.



P.S. : jammer dat je er niet bij was **ThibaultVersavel...**

Uw reportster ter plaatse,

Uitbundige Seriema

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je een vergadering niet kan komen gelieve Dingo (dingo@dezwaluw.org of 0471/63.97.84) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 6 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 13 januari 2018, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** Er werd op kamp heel wat verkeerd gelopen tijdens de tocht en juist daarom overlopen we nog eens de techniek kaartlezen. Voor de gene die niet verkeerd zijn gelopen bekijken we de 'advanced' technieken. We spelen uiteraard ook vele spelletjes.

Zaterdag 20 januari 2018, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** Na Katta hebben we nu een nieuwe verpleegSTER in de tak. Zij zal samen met de andere leiding de techniek EHBO geven. Dit keer misschien wel met wat extra oefen materiaal? Verder spelen we enkele kleine spelen.

Zaterdag 27 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 3 februari 2018, 10u00 tot 17u30

Tweede patrouille vergadering! Verdere info volgt :)

Zaterdag 10 februari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 17 februari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 24 februari 2018, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** Techniek historiek is niet de meest geliefde bij de VG's, maar wij zorgen vandaag voor een leuke activiteit rond Baden Powell. Daar horen uiteraard ook wat kleine spelletjes bij.

Zaterdag 3 maart 2018, 10u00 tot 17u30

Derde patrouille vergadering! Verdere info volgt :)

Zaterdag 10 maart 2018, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** Naast het kaartlezen hebben we nog heel wat andere truckjes die handig kunnen zijn op tocht. Vandaag overlopen we deze snel en passen ze misschien wel even toe in de kleine spelen.

Zaterdag 17 maart 2018, 14u00 tot 17u00!

Openen en sluiten in **Wondelgem!** Voor vandaag hebben wij Frank uitgenodigd om een woordje te doen over ons belgisch weer. Hij zal ons dan ook een paar leuke kleine spelen geven. Ons tweede eetfestijn vindt vandaag ook plaats, dus we sluiten reeds om 17u00 af!

Zaterdag 24 maart 2018

Geen vergadering, maar hou deze avond zeker vrij! Wij voorzien een leuke avondactiviteit waarbij iedereen welkom is!

Zaterdag 31 maart 2018 tot 4 april 2018

P A A S K A M P !

Zaterdag 7 april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 14 april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 21 april 2018, 10u00 tot 17u30

Laatste patrouille vergadering! Verdere info volgt :)

Zaterdag 28 april 2018, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** We spelen vele spelletjes, maar bekijken ook even kort de techniek schatten. Het begint ook tijd te worden om technieken af te leggen als je je totem dit grootkamp wilt halen.

Berekende Dingo

Francis Verkinderen

Takleider VG's

dingo@dezwaluw.org

0471/63.97.84

Artikel seniors herfstkamp 2017

Zaterdag 28 oktober

HOERA! Het herfstkamp is eindelijk aangekomen. Alle seniors kwamen uitgeslagen en op tijd aan op het terrein. Behalve **Joshua Naessens** die nog nipt op de bus kon springen . Hij was iets te laat omdat zijn oma zich had overslapen? Als oudste tak vonden we dat wij het recht hadden op de vierzit van de bus. Na wat geduw en geschreeuw hadden we ons doel bereikt. Tijdens de busrit werden alle foute zomerhits en slechte Vlaamse liedjes gedraaid op de radio tot de ergernis van... iedereen. Hopeloos probeerde we de muziek te dempen door naar onze eigen muziek te luisteren. Alleen **Klipdas** slaagde daarin omdat hij een grote koptelefoon had in plaats van oortjes.

Eenmaal aangekomen in de vertrouwde Spreedonken, was het tijd om onze eigen



tent op te zetten. Dit gebeurde onder leiding van **Balder Mervillie**. Daarna hielpen we de stam met de grote tent voor de VG leiding en stam, die door het grote aantal kindjes ook buiten moesten slapen. Na het eten en omkleden was het tijd voor ons eerste middagspel. Dit was het stripspel van **Toko**. Het doel van het spel was om zoveel mogelijk kleren aan te hebben op het eind van het spel en tevens zoveel mogelijk dassen te roven. Maar door een iets te gemotiveerde **Lynx** als tikker stond **Joshua Naessens** tegen het eind van het spel lekker te rillen. Het spel werd uiteindelijk gewonnen door **Klipdas** en we kregen allemaal de kans om **Joshua's** onderbroek te bewonderen.

Na wat kleine spelletjes en lekker eten begonnen we aan het avondspel van **Fret, Toko** en **Joshua Naessens**. Het was capture the flag maar met rookbommen. Al snel werden de rookbommen interessanter dan het spel zelf en trokken we een paar fantastische groepsfoto's met de rookbommen.



Zondag 29 oktober

Iedereen werd zachtjes gewekt door een wekker. Na een snelle turnles en een goed ontbijt begonnen we aan de voorbereiding van onze groepswoudloper. Deze werd georganiseerd om de seniors voor te bereiden voor de echte woudloper. Na wat gesleur met balken en tenten was het tijd voor **Sika** haar Morele opvoeding. Deze ging over transgenders hun plaats in de maatschappij, hun verloop van de operatie, etc. Al snel werden er bipolaire meningen gekozen en stonden we te bekvechten over wanneer mensen mogen beginnen met medicatie tegen de hormonen. Om de goede sfeer te behouden gingen we maar vlug gaan eten.

Tijdens het eten werd iedereen uitgedaagd om dierengeluiden na te doen. Dit ging van pauw tot paard. Al snel merkten we dat **Joshua Naessens** een talent had om een geit na te doen. Na het gieren, lachen en blaten was het tijd om te beginnen aan het harde werk! We moesten immers nog een slaapplaats maken en een vuur voor onze kippetjes. Tijdens het werken gebruikte **Joshua Naessens** nog nooit gehoorde woorden zoals drolstoel, schorp en de favoriet van elke senior SMIECHT.

Terwijl we het bed aan het weven waren besepte we dat een gigantisch bed voor iedereen misschien toch niet zo een goed idee was. Sommige gaven de hoop al snel op en maakte hun bed klaar onder het



woudloper bed.



Na het afscheid nemen van onze geliefde hoofdmoderator **Fennek** was het tijd om kippetjes te braden. Deze waren stuk voor stuk superlekker. De verrassing van **Fret** waren marshmallows als dessert, die maar al te snel op waren. Op weg naar de leidersraad wou **Toko** zijn nieuwe maglight testen door naar de sterren te schijnen, om te tonen hoe fel het was. Maar hij schrok toen hij een witte lijn door de Hemel zag, dit bleek gewoon de draad van een elektriciteitspaal te zijn. Na de leiders raad kroop iedereen vlug naar het bed of daaronder.

Maandag 30 oktober

De vermoedens waren juist en iedereen had niet al te goed geslapen. Gelukkig trokken we er ons niks van aan en begonnen we met het ontbijt en de opkuis. Toen we eindelijk klaar waren speelden we het spel 'maanden'. Door de harde inzet van **Balder Mervillie** en **Simon Meyskens** konden we veel ballen tegen achterwerken trappen, ofnie?

Na het eten was het tijd voor het middagspel, deze keer was het eentje van **Sika**, **Simon Meyskens** en **Lynx** met als belangrijkste thema Sport en Fruit! In het spel werden de ballen in balsporten vervangen door fruit, bv baseball met een appel, trefbal met bananen, etc. Laaiend enthousiast maakte iedereen het fruit kapot. **Simon Meyskens** miste de appel en raakte per ongeluk iemand anders, maar gelukkig waren er geen gewonden.

Iets later speelden we voetbal tegen de JVG's, maar door het uitvallen van onze sterspeler **Toko**, die een blessure had opgelopen tijdens het spel stonden we 2-0 achter. Tijdens dit spel kwam er even een switch doordat **Fennek** terugkwam van school en **Flicka** haar spullen pakte om te vertrekken. Na vele mislukte pogingen scoorde **Lynx** de eerste goal, snel daarna kwam **Picus** met de gelijkmaker. Helaas was onze goalkeeper **Fennek** daarvoor al geblesseerd aan zijn pezen en was daardoor niet snel genoeg voor de 3de goal van de JVG's. Gelukkig geven de seniors niet snel op en niemand minder dan **Toko** scoorde de 3de goal. Door deze daad kregen de JVG's schrik en hielden het op gelijke stand. Tijdens het intensieve spel had **Flicka** bijna afscheid vergeten nemen :(

Na het avondeten was het tijd voor de dropping van **Lynx**. Alle seniors hadden

gehoord dat deze naar het Kattenbos zou gaan en terug (iets rond de 45 km) en waren daar niet al te blij mee. Gelukkig was dit niet waar en viel de tocht goed mee! Maar door geblesseerde, afwezige en hardwerkende moderators moest er een vervanger komen. Dit was het legendarische stamlid **Serval**. De dropping verliep foutloos, maar iedereen was wel geschrokken hoe eng de Olmense zoo is 's nachts.

Dinsdag 1 november

Door het weinige slaap van de woudloper en de dropping ging het opstaan zeer moeilijk, maar moeilijk lukt ook dankzij het geniale opstaan lied Hey kopje koffie (er waren toch maar weinig sympathisanten voor de opgewekte wekker). Na een ontbijt, een vlugge inspectie en een wasbeurt waren we klaar voor het middagspel van **Picus**, **Balder** en **Klipdas**. Dit was een variatie op stratego. Door de 'wat uit de hand gelopen' opdrachten voor **Joshua Naessens** had zijn maag even ontspanning nodig bij de composthoop. Maar ondanks alles was hij de strateeg van de dag tijdens het eindspel van stratego. De enige die aan hem kon tippen was **Balder Mervillie**. Wel moeten we hem nog eens uitleggen dat een geiser en de fontein van plopsaland niet hetzelfde is.

Door een tekort aan leiding bij de wolven voor hun AS splitste we ons in 2 groepen: 1 die de wolven zou helpen en andere die het avondspel zouden spelen. Het avondspel was een rustig spelletje poker, dat werd uitgehaald door **Sika**. De andere 4 seniors (**Simon Meyskens**, **Joshua Naessens**, **Picus** en **Lynx**) hadden een goede tijd als wolvenleiders. Daarna was het leiders raad en kantine. Na wat gezellige spelletjes ging iedereen rechtstreeks naar bed.

Woensdag 2 november

Helaas, de laatste dag was aangebroken. Met droevig gezicht ruimden we de tenten op. We hielpen alles op te laden en maakte ons klaar voor het afscheidslied, tot **Picus** in grote paniek zijn GSM niet meer terugvond. Gelukkig lag deze helemaal vanachter op de camion, waardoor de motivatie hoog lag om uit te laden. Na het afscheidslied eindigden we ons kamp zoals we begonnen... op de vierzit.

Graag bedanken we de aanwezige stamleden voor het lekkere eten, de eenheidsleiding voor al hun harde werk, de seniors en moderators omdat we zo leuk waren en de hele eenheid.

Uw verslaggever ter plaatse

Stoutmoedige Lynx

Planning Seniors

Zaterdag 6 januari 2018

Geen vergadering

Zaterdag 13 januari 2018, van 14u00 tot 17u30

Tijd voor de stages: de seniors worden gesplitst in groepen en verdeeld over de takken om eens te proeven van het leider zijn.

Zaterdag 20 januari 2018, van 14u00 tot 17u30

2^e stage de groepen schuiven door zodat de seniors elke keer een andere tak krijgen.

Zaterdag 27 januari 2018

Fuif, ofnie?

Zaterdag 3 februari 2018, van 10u00 tot 17u30

Laatstestage! Pas op deze start om 10u.

Zaterdag 10 februari 2018

Geen vergadering

Vrijdag 16 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018

Leidersweekend 2 op verplaatsing.

Zaterdag 24 februari 2018, van 14u00 tot 17u30

We gaan op stap richting Brussel, neem zeker 25 euro en zwemgerief mee.

Zaterdag 3 maart 2018, van 10u00u tot 17u30

We doen een stadspel, welke stad is een verrassing.

Zaterdag 10 maart 2018, van 14u00 tot 17u30

We maken een filmpje om mee te geven aan de rest tijdens paaskamp voor op de paasshow, want wij gaan naar het buitenland!

Zaterdag 17 maart 2018, van 14u00 tot 17u00

Tweede eetfestijn, iedereen kent het stramien. We blijven op terrein, paraat om te helpen en we beginnen samen aan de spelen voor grootkamp.

Zaterdag 24 maart 2018

Geen vergadering

Zaterdag 31 maart 2018 tot woensdag 4 april 2018

Op naar Tsjechië!

Zaterdag 7 april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 1' april 2018

Geen vergadering

Zaterdag 21 april 2018, van 10u00 tot 17u30

We openen in De Muze en doen eens een historische toer door Gent voor onze badge gids.

Zaterdag 28 april 2018, van 14u00 tot 17u30

We gaan een verlengd weekendje op een speciaal soort tocht, iets wat we nog nooit eerder probeerden. Meer info volgt.

Bedrijvige Fennek

Dino Coppens

Hoofdmoderator Seniors

fennek@dezwaluw.org

0471/80.02.58

